

Borgh bericht

Info : 25
Jaargang 16 : 23-03-2018
Redactie : Monique Bos
E-mail redactie : m.bos@westerwijs.nl

Belangrijke data:

30 maart t/m 02 april	Paasvakantie: leerlingen vrij!
7 april	Oud papier
27 april t/m 6 mei	Meivakantie

Onderwijsdag Quadraten



Afgelopen woensdag hadden we de jaarlijkse onderwijsdag voor alle medewerkers van onze stichting. En omdat Westerwijs is gefuseerd met Penta Primair, waren er meer dan 500 medewerkers aanwezig op deze dag.

De dag werd geopend in de Postwagen in Tolbert door Johan Heddema, één van onze directeur-bestuurders. Hij nodigde alle medewerkers uit om een woord te kiezen dat ze belangrijk vonden voor de identiteit van onze nieuwe stichting. Via onze telefoons konden we dit woord invullen en zo zagen we hoe vijfhonderd mensen een woordweb samenstelden. U kunt wel zien dat we heel graag samen willen werken aan een mooie nieuwe stichting.



Na deze inleiding kwam Marcel van Herpen, een bekende spreker over onderwijs. Hij vertelde een prachtig en vaak persoonlijk verhaal over wat de relatie tussen leerkracht en leerling betekent. Na dit inspirerende begin verspreidde iedereen zich over vijf schoolgebouwen. Daar werden in totaal meer dan twintig workshops gegeven door allerlei medewerkers van de scholen. Iedereen kon twee workshops in verschillende gebouwen volgen. Het ging onder andere over een goede gymles, ons kleuteronderwijs, Gynzy, balans in je groep, ondernemen in het onderwijs, enz., enz. Onze leerkrachten kwamen geïnspireerd terug. Het was ongelooflijk leuk om te ervaren dat we zoveel talent en mooie dingen binnen onze stichting hebben en dat we dat aan elkaar willen laten zien. Zo wordt ons onderwijs beter, we leren van elkaar!

GVO of HVO?

Op de Borgh wordt aan de groepen 6 en 7 Humanistisch vormend of Godsdienstig vormend onderwijs gegeven. Kinderen kunnen samen met hun ouders kiezen naar welke lessen ze graag willen in een bepaald schooljaar. Het is misschien leuk voor alle ouders om nog eens te lezen waar dit onderwijs voor staat.

Maar we plaatsen dit ook in ons Borghbericht om de ouders van groep 5 te informeren. De kinderen van de groepen 5 krijgen de dinsdag na Pasen een proefles. Daarna krijgen ze een brief mee waarop ingevuld kan worden wat de keuze wordt. We zijn er erg op tijd mee, omdat de docenten op meerdere scholen lesgeven en gaan beginnen met het plannen van hun uren in het volgende schooljaar.

Om te weten waarvoor uw kind kiest, hieronder twee stukjes, geschreven door de docenten, over beide vormen van onderwijs.

Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO)

Uw kinderen kunnen voor het nieuwe schooljaar kiezen voor een uur GVO in de week. Maar wat is GVO? GVO staat voor Godsdienstig Vormings Onderwijs. Eén van de kerndoelen van het openbaar onderwijs is nadrukkelijk aandacht te schenken aan de verschillende godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de samenleving. De inhoud en de aandachtspunten van de GVO-lessen sluiten hier goed bij aan.



Betekenisvolle verhalen

GVO wil kinderen laten ervaren wat het geloof in God kan betekenen, voor mensen van toen en kinderen van nu. Uw kind luistert naar bijbelse en levensbeschouwelijke verhalen en gaat op ontdekkingsreis naar de betekenis. Wat heeft een verhaal ons te vertellen? Zijn er overeenkomsten met situaties in de klas, thuis of wat je ziet op het Jeugdjournaal? Uw kind ontdekt onder meer het verhaal achter de feestdagen, symbolen en rituelen in het christelijk geloof.



Persoonlijke vorming



Speciale lesmethoden en gevarieerde werkvormen, zoals rollenspel, kringgesprek en creatieve opdrachten, inspireren om een eigen levensvisie te ontwikkelen. Wat vindt, voelt en gelooft uw kind? Welke waarden en normen zijn belangrijk? Aan de hand van de verhalen krijgt uw kind gereedschap om zijn of haar eigen visie te verwoorden. In de lessen leren we daarbij om respect te hebben voor anderen en hoe zij in het leven staan.

Betrokken en betrouwbaar

Bij GVO kan uw kind op verhaal komen. Er is tijd en ruimte voor gesprekken over persoonlijke ervaringen. Dat kan gaan over ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte en verlies of veranderingen zoals verhuizen. Maar ook over de omgang met andere leerlingen. Hoe reageer je op onbegrip, ruzie en pestgedrag? In een sfeer van wederzijds vertrouwen kunnen de kinderen in de groep hun eigen verhaal vertellen. We werken zorgvuldig aan een veilige lessituatie zodat alle kinderen tot hun recht komen.

Even voorstellen:

Mijn naam is Tjarda Nieuwenhuis uit Den Ham bij Aduard. Met gezin en familie hebben we een melkveehouderijbedrijf. Verder beoefen ik taekwondo en speel waldhoorn. Al ruim 20 jaar geef ik GVO les op diverse scholen.

Als er nog vragen zijn dan kunt u mij gerust mailen: tjarda_n@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Tjarda Nieuwenhuis



Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO)

"HVO is laten zien wat je denkt, wilt en voelt, en ook luisteren naar wat een ander bedoelt!"

HVO is de afkorting van humanistisch vormingsonderwijs. Het versterkt de weerbaarheid van kinderen en draagt bij aan de persoonsvorming. Het humanisme is een levensbeschouwing, waarin de mens centraal staat. Humanisten geloven dat ieder mens zelf zin en betekenis geeft aan zijn leven. Dat kan op veel manieren, maar volgens humanisten zijn daar altijd andere mensen bij nodig.



Humanisten vinden dat alle mensen gelijke rechten hebben. Een belangrijk recht is dat iedereen zelf mag bepalen wat hij denkt, voelt en vindt. Een belangrijk recht voor kinderen is dat ze naar school mogen. Zo zijn ze beter in staat om goede keuzes te maken. Zelf kiezen en je niets door anderen laten wijsmaken is niet altijd makkelijk. Want als de gevolgen van een keuze niet goed zijn, moeten we het ook weer oplossen!

Maar wat doe je dan eigenlijk in de les?

Grote en kleine mensen stellen vragen. Sommige daarvan raken levensthema's als liefde, dood, identiteit, natuur, geloof, goed en kwaad. Levensvragen dus. We hebben er niet meteen een antwoord op.



Bij HVO onderzoeken we dingen die gebeuren in het leven van de kinderen in de groep. Dat kan van alles zijn; verliefdheid, ziekte, hoe je met dieren omgaat, gamen, pesten. In de lessen wordt aansloten bij de behoeften van de groep. Tijdens HVO lessen wordt niet alleen maar gepraat. We gebruiken veel verschillende werkvormen zoals schrijven, tekenen, dansen, drama en spel. Ieder kind komt met eigen kwaliteiten aan bod.

Bij veel oefeningen werken we niet alleen aan het thema, maar ook aan vaardigheden als naar elkaar luisteren, samenwerken, laten zien wat je vindt en je mening vormen.

Zo kan ieder kind zelf ervaren wat waardevol is aan het bestaan en leren ze om kritisch en creatief om te gaan met vragen rondom normen, waarden en levensovertuiging. Daarnaast leren de kinderen over wereldreligies en mensenrechten. Deze kennis is de basis voor een vreedzame, democratische samenleving.

Even voorstellen

Mijn naam is Richt Bouma. Ik ben leerkracht HVO. Ik woon in een huisje in Thesinge en mijn lievelingseten is sushi. In mijn vrije tijd zing ik in een bandje en dans ik. Ooit begon ik als orthopedagoog. Ik studeerde af op het werken met moeilijk opvoedbare kinderen. Sinds ongeveer 15 jaar ben ik toneeljuf. Zo verbind ik mijn twee grote passies met elkaar; toneel spelen en met kinderen werken.



De pedagoog Korczak heeft eens gezegd, dat sommige mensen denken dat om met kinderen om te gaan op je hurken moet zitten om op hun niveau te komen. Volgens Korczak is dat niet zo. Volwassenen moeten op hun tenen staan en zich inspannen om op hun niveau te komen. Daar ben ik het helemaal mee eens.

Meer informatie? Voor een kijkje in de klas kunt u kijken naar 'een klas apart' op www.human.nl
En mij mailen mag natuurlijk ook: richtbouma@hotmail.com

Creamiddagen

Dit schooljaar willen we graag ook voor de groepen 3 en 4 een aantal creatieve middagen organiseren en daar zouden wij uw hulp heel goed bij kunnen gebruiken!

Uw kind heeft vorige week een informatiebrief met een aanmeldingsformulier meegekregen. Alvast heel erg bedankt voor de binnengekomen aanmeldingen! Mocht u het formulier nog niet hebben ingeleverd, dan kan dat ook volgende week nog bij de leerkracht van uw kind.

De groepen 5 t/m 8 waren al gestart met de creatieve middagen vanaf de kerstvakantie. Bij het onderdeel weven (juf Gea) kunnen wij tot de zomervakantie nog een aantal enthousiaste ouders gebruiken.

Wie komt ons helpen? Aanmelden bij juf Gea (mag ook via mail: G.elling@quadraten.nl).

Alvast bedankt.



Reminder voor het Paasontbijt:

Wilt u uw kind op woensdag 28 maart alvast een bord, een beker, bestek, je leukste paas-eierdop en een klein lepeltje meenemen? (voorzien van naam)

En op donderdag 29 maart het versierde ei?

Met vriendelijke groet,

De Paascommissie

